

BHM AQUINCUM MUSEUM



Download de kaart:



AANBEVOLEN ROUTE

1. Promenade
2. Tentoonstellingen (Dénes Györgyi tentoonstellingsgebouw)
3. Schildershuis
4. Aquincum Molenstenen
5. Symphorus Mithraeum
6. Tegularium
7. Groot woonhuis en zijn bad met mozaïekvloer
8. Tijdelijke tentoonstelling (gebouw met twee zuilen)
9. Dubbel badhuis
10. Ambachtswijk
11. Macellum (Markt)
12. Tabernae (Winkels)
13. Groot openbaar badhuis
14. Forum
15. Oude Lapidarium
16. Tijdelijke tentoonstelling (oud museumgebouw)
17. Tijdelijke tentoonstelling (Dirce gebouw)
18. Oostelijk Lapidarium
19. Zuidelijk Lapidarium

5
Amfiteater, Aquincum HÉV
voorstadstreinstation (550 m)

34 134 106

Bushalte (250 m)

5 Kaszásdűlő HÉV voorstadstreinstation (750 m)

AANBEVOLEN ROUTE

Om de ingang van het BHM Aquincum Museum en Archeologisch Park te bereiken, neem je de **Promenade 1**. Hier, langs de Romeinse hoofdweg (de huidige Szentendrei út), roepen kleurrijke stapstenen de herinnering op van kruisingen uit de oudheid. De bankjes zijn versierd met gestileerde motieven uit fresco's en mozaïeken gevonden in Aquincum. Stoepmarkeringen geven de locatie van de voormalige stadspoort aan. Hier hangen ook de portretten van de keizers die het meest belangrijk waren voor de ontwikkeling van Pannonië. Op de enorme bronzen poort is de plattegrond van de stad Aquincum afgebeeld, en direct eronder is een uitgegraven weg door het rooster te zien. In de richting van de kassa, op de stoep voor de tentoongestelde steenhoutwerken staat een grafgedicht uit een sarcofaag die in Aquincum is opgegraven.

De permanente tentoonstelling **'In de schaduw van de Romeinse adelaar – Het militaire leven langs de Limes van Aquincum'** **2** toont bijzondere artefacten, militaire uitrusting en wapens van het Romeinse leger dat de Limes van Aquincum bewaakte. Midden in de **hoofdstraat van een bruisend legioenkamp** krijg je een glimp te zien van een militaire kazerne, een badhuis en zelfs een heiligdom met fresco's. **Muziekinstrumenten uit de oudheid** brengen de tentoonstelling tot leven. Je kunt de vlucht van Salvius, de kleine adelaar, langs tien haltes, van ei tot graf volgen om meer te weten te komen over het dagelijkse leven en de levensloop van de soldaten die in Aquincum gelegerd waren.

In het museumgebouw **2** vind je op de begane grond aan de rechterkant het Kijkdepot. De tentoonstelling presenteert de interessantste en mooiste archeologische vondsten die in de Hongaarse hoofdstad zijn ontdekt, van de Prehistorie tot de Grote Volksverhuizing. Eenmaal boven kom je via de Orgelkamer in

de Stadhoudelijk paleis zaal, waar je de luxe gebruiksvoorwerpen van de elite der oudheid kunt zien. Onder de fascinerende stukken in de juwelenvitrine is een **vergulde zilveren fibula**, oftewel doekspeld, die de laatste momenten van een gevecht tussen gladiatoren uitbeeldt.

Op de tegels in het Tegularium **6** kun je de verschillende stempels en merktekens van de makers zien. De maker van nummer 116, een **gebogen dakpan met pootafdruk**, was zeker niet blij met de hond die zijn sporen achterliet toen hij over de nog verse klei liep.

Als je tussen de punten **10** en **11** loopt, is het de moeite waard om naar de stenen te kijken op de hoeken die rechtsaf slaan naar de kleine straatjes, want op één hoek is er een diepe groef in de stenen die het riool bedekken – de **sporen van de wielen van karren** die elke dag naar de ingang van het Macellum, de vleesmarkt reden.

Tussen punten **11** en **13** kun je de **100 jaar oude magnoliaboom** van het Archeologisch Park in het voormalige schrijn van Fortuna Augusta bewonderen. De naam van de godin Fortuna is nog steeds te lezen op een van de altaarstenen van het schrijn; in vroegere tijden konden bezoekers zich voor hulp wenden tot haar, de godin van het geluk.

Het Grote Openbare Badhuis **13** bestaat uit onderling verbonden kamers. Vanuit de kleedkamer, gemarkeerd met de figuur van een Romeinse burger die op het punt staat een bad te nemen, ga je de vierde kamer binnen. Terwijl je de trap afdaald, zie je een dwarsdoorsnede van het **Romeinse vloerverwarmingssysteem**. Je kunt ook de steunkolommen van de vloer van vulkanisch gesteente zien, waartussen de hete lucht, vermengd met roet, door de holle bakstenen die de muren van de kamer bedekten naar buiten stroomde.

Als je tussen de punten **16** en **9** loopt, kom je door **het smalste steegje van het Archeologisch Park**. Stel je voor hoe ongemakkelijk het moet zijn geweest om hier doorheen te lopen toen de muren nog hoog waren aan beide kanten. Vooral als er een tegenligger kwam...

Secties XXII-XXIII van het oostelijke lapidarium **18** bevatten verschillende **sarcophagen**, grote stenen doodsisten met deksels die dakken imiteren, vaak versierd met beeldhouwwerk en inscripties, afkomstig van verschillende begraafplaatsen van de nederzettingen in Aquincum. Sommige zijn vrij klein – een triest bewijs van de frequente dood van kinderen. De sarcophagen bootsen de vorm van een Romeins woonhuis na als het huis van de doden na de dood. Kijk eens hoezeer hun vorm lijkt op het Schildershuis van Aquincum op nummer **3**! Ben je benieuwd hoe wegwijzers er in de oudheid uitzagen? Op nummers XIV/5, 6 en XV/11, 12, 13 zie je mijlpalen die de afstand tot Aquincum aangeven, opgericht als onderdeel van het ontwikkelde wegennet van het Romeinse Rijk.

ONZE EVENEMENTEN

- Floralia – Romeins lentefeest
- Nacht van de musea
- Zomerkampen
- Barbaarse Dagen
- Samhain, Keltisch Halloween
- AntikCafé – activiteiten voor gepensioneerden
- Bijzondere geschiedenislessen – lezingen voor studenten

Details op de website:



BHM AQUINCUM MUSEUM

📍 1031 Budapest, Szentendrei út 135.

☎ +36-1-250-1650

✉ aquincum@aquincum.hu

🌐 www.aquincum.hu

📘 Aquincum.Museum

📷 @aquincummuseum

📺 aquincumi_muzeum

📺 @Aquincum.Museum

BOEDAPEST HISTORISCH MUSEUM AQUINCUM MUSEUM

Gids met kaart



De oudheid is dichterbij dan je denkt!